

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Vertrouwen op de toekomst

De boodschap van Pinksteren

Kunt u zich het voorstellen? Wat zou uw reactie zijn wanneer iemand onder ons nu opstaat en in tongen begint te spreken? Zou u er raad mee weten? Zou u geïnspireerd zijn wetende dat u de aanwezigheid van de Heilige Geest ervaart? Of zou u hopen dat deze persoon er snel mee op houdt? Wat is dat eigenlijk, vervuld zijn van de heilige geest? Heeft u dat aan den lijve ervaren?

Gelovigen kunnen zo nuchter zijn. Keurig zitten ze iedere zondag in de kerk, lezen misschien de bijbel. Waar dan is dat heilige vuur? Wanneer spreken ze in tongen? Wat doen ze in hemelsnaam met dat pinksterverhaal?

Sprekende mensen in tongen dan zijn ze gek of ze gaan, letterlijk misschien, uit hun dak.

Toch laat de boodschap van Pinksteren ook 'normale' mensen hier niet onberoerd. Misschien is het u ook opgevallen, maar overal en voortdurend hoor je mensen spreken over inspiratie. Mensen willen geïnspireerde politici, ze willen inspirerend werk, ze willen wonen in een inspirerende omgeving, een

inspirerende stad, en ook een bedrijf moet kunnen inspireren. Inspireren staat in het Latijn voor 'inblazen' en betekent zoiets als de geest krijgen. Mensen lopen tegen de leegte van het bestaan op en willen vervuld, en dus geïnspireerd worden. Niet dat ze wensen in tongen te spreken; ze zijn op zoek naar iets, iets dat dit leven zin geeft. Wat inspireert?

Zovelen die vertwijfeld zoeken en niet kunnen vinden. Het bestaan is vol; het is een drukte van jewelste, nooit zijn we zo rijk geweest; alleen ontbreekt het aan inspiratie, en ligt de dreiging van de leegte van het bestaan en daarmee de totale verveling op de loer. Het is oh zo verleidelijk de tv aan te zetten wanneer je je geen raad meer weet, de kinderen mee te nemen naar een pretpark, te gaan winkelen. Waar is dan dat heilige vuur, wanneer horen we de vurige tongen?

Zoekt en gij zult vinden. Kijk om u heen, zoek het goddelijke in de ander, herken de inspiratie van de ander die zich rustig wijdt aan zijn of haar taak en voel in die inspiratie de adem van God.



*Huis van God,
huis voor de buurt*

*Vleugels krijgen
bevlogen dromen van
vergezichten zien
in wind en water
in vuur en vlam
regenbogen hemelhoge
adem waaiend
het lied luidkeels
uitzingen*



Een volle agenda

Het bruist weer van de activiteiten in de Antonius van Padua. Kijk niet alleen op de agendapagina 4 van dit nummer, maar ook op pagina 2 en 3.

▶▶ pagina 2, 3 en 4

www.avpnijmegen.nl

**Buurtbijeenkomst zaterdag 29 mei 2010 15-20 uur
OP NAAR DE TOEKOMST**

Steeds meer stemmen gaan op in Nijmegen die laten horen dat de plannen die het bisdom heeft met de Antonius van Paduakerk niet realistisch zijn. Nijmegen-Oost wil zijn Antonius van Paduakerk niet missen! Verschillende groepen in de buurt organiseren samen met de Antonius van Paduaparochie een grote buurtbijeenkomst op het kerkplein. Mensen en groepen zullen elkaar informeren over de actuele problemen en de wensen zullen worden besproken. Bekeken wordt hoe we verder samen kunnen optrekken. Bemoedigend!

JOP zit er weer op

Het JOP-project zit er weer op voor dit jaar. Drie avonden en een middag hebben 'onze' jongeren leeftijdsgenoten met een verstandelijke beperking ontmoet. In vorige jaren ging dat ontmoeten kalmpjes aan: eerst maar eens



onder elkaar een film kijken en wat praten, en pas op de tweede of derde avond een echte ontmoeting. Maar dit keer gingen we meteen het diepe in. Dat bleek een prima idee!

De eerste avond kwam een delegatie van theatergroep PluBo op bezoek. Jos van de Heuvel, de regisseur, zette ons meteen aan het werk. Daarmee was er direct contact, want als je elkaar denkbeeldige balletjes toegooit, of samen een foto van een schaatswedstrijd uitbeeldt, vallen alle verschillen

tussen mensen weg. Het was een heerlijke avond. De tweede en derde avond waren wij op bezoek in De Daniël, een woonvorm voor verstandelijk beperkte jongeren in het Heseveld. We werden hartelijk ontvangen in het prachtige gebouw, in feite een omgebouwde kerk. We werden rondgeleid, en een paar bewoners lieten ons hun eigen kamers zien. Het was heel bijzonder om letterlijk in iemands leven te mogen komen, en er ontstonden ook meteen allerlei leuke gesprekjes.

De tweede avond in De Daniël hadden we samen feest. 'De Duivelsberg' kwam gratis pannenkoeken bakken (een prachtig gezicht, die rij pannen op het vuur!). Het onderdeel 'samen eten' kon dus al niet meer stuk. Bij het feest werd door sommigen enthousiast karaoke gedaan, terwijl anderen om de tafel bleven kletsen, met chips en frisdrank onder handbereik. Hoe dan ook een gezellige avond.

Als klap op de vuurpijl sloten we

het project af met de voorstelling 'Circus Imazjien' door PluBo. Het was echt een belevenis. Het stuk was erg geestig, en de acteurs speelden geweldig. Dat we een aantal van hen al ontmoet had-



den op de eerste avond, gaf echt iets extra's. Houd PluBo in de gaten: over ongeveer een jaar hebben ze een nieuwe voorstelling. Erg de moeite waard!

De groep JOP-jongeren was dit jaar wat kleiner dan anders. Jammer, want het programma was erg leuk. Maar voor wie er wel waren, was zo'n kleinere groep misschien juist wel weer prettig. En aan degenen die er niet waren, kan ik alleen maar zeggen: tot volgend jaar

*Namens het JOP-team
Hendrik Jan Bosman*

Buitendag 2010: wie denkt mee?

Al een aantal keren hebben we met onze voormalige burens van de Opstandingskapel een Buitendag georganiseerd. De Werkgroep Diaconie wil deze activiteit in het najaar graag weer oppakken. We hebben al wat ideeën voor deze dag. We zoeken nu in de Maranathakerk en in onze parochie een paar mensen die het leuk vinden deze ideeën uit te werken. Als we zo'n groepje mensen bij elkaar hebben, dan zal dit niet zo heel veel tijd kosten.

Vindt u het leuk om mee te doen aan de voorbereiding van deze Buitendag, laat het dan weten aan Fiet van de Venne, Martha Opmeer of Anneke Leisink.

De eerste bijeenkomst staat gepland voor 10 juni om 20.00 uur in de Maranathakerk aan de Steenbokstraat.

Inzameling voor de Voedselbank

In Nijmegen krijgen 270 gezinnen en alleenstaanden iedere week een voedselpakket. Dagelijks voldoende en gezond eten is voor deze Nijmegenaren beslist niet vanzelfsprekend. Zij houden, na betaling van hun vaste lasten, te weinig geld over om zelf voldoende eten te kunnen kopen. Nu het in Nederland economisch een stuk slechter gaat is deze steun vanuit de kerken meer dan welkom! Reeds drie keer eerder hebben we in een groot aantal kerken een voedselinzameling gehouden. Het gaat bij deze inzameling niet om luxe producten. Wij vragen u aan de hand van een foldertje, dat u in de kerk kunt krijgen, basispro-

ducten te kopen en deze mee te nemen naar uw kerk. Daar wordt alles verzameld en na drie weken worden de levensmiddelen aan de Voedselbank gegeven. We hopen van ieder basisproduct minstens 270 stuks te krijgen.

Door levensmiddelen in te leveren, helpt u mee aan een voedzame en gezonde maaltijd voor mensen in onze directe omgeving die het hard nodig hebben.

De actie start in een groot aantal kerken in Nijmegen op 23 mei en u kunt levensmiddelen meebrengen tot en met 13 juni.

Hopelijk doet u allemaal mee! Alvast hartelijk bedankt.

Herstel van het David-raam: een schitterende week

*Weeklogboek 12-17 april 2010
herstel DAVIDRAAM, door Michel ter Berg*

Maandag

Het bouwteam is terug, aangeslagen door een vreselijk vliegtuigongeluk dat hun vaderland in diepe rouw heeft gebracht. Harde werkelijkheid dwingt toch om het werk, ver van huis, te hervatten. Steigers worden opgebouwd in en buiten het priesterkoor, om in te grijpen bij het Davidraam. Voorzetbeglazing moet worden gerepareerd en het glas-in-lood is in zeer slechte conditie.

Dinsdag

Inspectie op de steiger maakt duidelijk dat het onvermijdbaar is om alle panelen uit te nemen. Bij het bovenste tekstregister blijken als enig venster geen verticale roeden te zijn aangebracht. Dat is de reden dat het volledig is uitgezakt en naar binnen dreigt te vallen. Het uitnemen moet voorzichtig gebeuren vanwege de grote kans op breuk. Ton stoot zijn hoofd, de voorzienigheid voorkomt erger.

Woensdag

Negentig jaar vervuiling heeft sporen achtergelaten. Mooie details worden beter zichtbaar. De tekstregisters met heel veel kleine stukjes glas en erg smal lood, zijn ambachtelijke kunstwerken. De ark van Noach blijkt heel bijzonder te zijn uitgevoerd, niet gebrandschilderd maar in een soort opaalglas. NijmegenTV maakt uitvoerig opnamen in de kerk.

Donderdag

Wat een groot verschil, de panelen zijn weer vlak. Alle breukjes in de oude loodverbindingen worden ge-



soldeerd. Een lastige klus, maar geduld wordt beloond. Plaatselijk worden nieuwe loodranden aangebracht. De ijzeren brugstaven worden verwijderd. Ze zijn te zeer aangetast en worden vervangen door nieuwe van roestvrij staal.

Vrijdag

De nieuwe koperen roeden worden voorbereid en het koperdraad voor de bevestiging van het glas-in-lood wordt op het loodnet gesoldeerd. Gebroken ruitjes worden gerepareerd, met speciale lijm en gehard onder UV-licht. Extra roeden worden gemaakt voor versteviging en gebogen volgens de lijnen van het lood om de tekening niet te doorbreken.

Zaterdag

De panelen gaan in kisten en worden daarna op de steiger gehesen. Ze worden nu teruggeplaatst, in de specie gezet en het koperdraad om de nieuwe roeden gewonden. Iedereen op scherp, een omzichtige klus, er mag niets fout gaan. De druk van zondag wordt gevoeld, vanavond dicht?

Zondag

Paul informeert parochianen over de stand van zaken. We willen als gemeenschap verder, de omstandigheden zijn wel gecompliceerd. Hoe de Bisschop te overtuigen van andere wegen? David kijkt weer schuin omhoog, gebiologeerd naar de levensboom en het mysterie van het centrale koorvenster. Als vanouds speelt hij op zijn harp, zijn naam beter leesbaar tegen robijnrood, compleet is de hymne van glas.

— Even voorstellen: kinderen van de Eerste H. Communie —

'Dit zijn v.l.n.r. Erin, Matthijs en Philomena. U kent hen wel uit de kerk waar ze helpen met het broodmandje, het voorbedeboek halen en andere taakjes. Op 30 mei a.s. om 10 uur doen zij in onze kerk de Eerste Heilige Communie. Zij hopen van harte dat u hierbij aanwezig kunt zijn.'



Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 322 2388
ING: 940 356
ABN-AMRO: 41 86 67 160

Bereikbaarheid

Pastor

Pastor Joop Vernooij
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen
Tel. 024-3229247

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 322 2388

Internet: www.avpnijmegen.nl

Kroniek

Op 28 maart 2010 is *Johan Carel Marie Kessener gedoopt*, die geboren is op 15 mei 2009. Johan is de zoon van Paul Kessener en Susanna Piras. De kleine Johan en zijn ouders wensen wij samen een gelukkig leven toe.

Op 2 april 2010 *overleed*, twee jaar na de dood van haar man Bob, *Mw. Johanna Jolie-van den Boom*, voorheen wonende in de Van Gentstraat. De laatste jaren woonde zij i.v.m. haar gezondheid in Kalorama. Na de uitvaart heeft op Jonkerbosch de crematie plaatsgevonden. Wij wensen haar familie veel sterkte met hun verlies.

Op 19 april 2010 *overleed Ton Peters*, geliefde zus van Lies Peters. Een stille kracht in de familie, zo werd zij gekarakteriseerd. Haar leven lang was zij voor anderen in de weer. Zij zorgde samen met haar zus Lies voor hun moeder toen dat nodig was. Ook bij haar zus en broer was zij een geziene hulp. De natuur en het wandelen bracht ontspanning. Haar geloof was haar tot steun. Haar laatste ziekbed volbracht zij zonder klagen. Na de uitvaart in de Antonius van Padua is zij bijgezet in het familiegraf in Dieren. Wij wensen haar zus Lies en verdere familie veel sterkte in hun verdriet.

Vrijwilligersdag op zondag 13 juni

Op zondag 13 juni vieren we weer onze jaarlijkse vrijwilligersdag. Een moment om iedereen te bedanken die het hele jaar weer bezig is om onze parochie goed draaiende te houden. En dat is niet niks. Van voorganger tot diegenen die de praktische gang van zaken op zich nemen. Samen zorgen we ervoor dat onze parochie is wie zij is: een warm nest voor onze medemens en voor elkaar, op een gelovige basis in een prachtig huis. We sturen iedereen nog een uitnodiging. Maar mocht er een verloren gaan: U bent van harte uitgenodigd!

*Namens de pastoraatsgroep,
Clara ter Berg*

Twee concerten

Zondagmiddag 28 mei om 15 uur een concert van de **Zanggroep Maqam** uit Nijmegen. Op het programma staat 'Mélange à Trois'; een muzikaal drieluik bestaande uit de Mis in D groot van Dvorák (met orgel) de 'Six Chansons' van Hindemith en zes romantische Engelse liederen. Dirigent is Miriam Westgeest.

Zondag 13 juni om 15 uur een concert van het **Vrouwenkoor Orpheus** onder leiding van Albert Wissink.

Rommelmarkt zaterdag 4 september

De voorbereidingen zijn alweer begonnen: de jaarlijkse rommelmarkt van de Antonius van Paduaparochie is op zaterdag 4 september van 10-15u. Inzamelen op zaterdag 28 augustus van 10-16u. Zet het maar vast in uw agenda, want dit festijn wilt U natuurlijk niet missen.

Het goede doel voor dit jaar is op dit moment nog niet bekend maar er zal zeker weer een goede bestemming voor de opbrengst gevonden worden.

Hebt U nog nooit meegedaan maar wilt U het ook eens proberen: informatie bij Anneke Leisink of Clara ter Berg.

Agenda

Zo 16-05

Voorganger: Kees Megens
m.m.v. de cantor.

Zo 23-05

Hoogfeest van Pinksteren
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans koor.

Zo 30-05

Eerste Communie
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor.

Zo 6-06

Voorganger: Theo Brock
m.m.v. de cantor.

Zo 13-06

Vrijwilligersdag
Voorganger: Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor.

Zo 20-06

Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor.

Zo 27-06

Voorganger: Joop Vernooij
m.m.v. het Gregoriaans Koor.

Meditatieve vieringen "Stilte in de stad": zaterdag 22 mei, 12 en 26 juni om 16.00u.

Parochie-inloopavond: donderdag 3 juni vanaf 20.30u in de pastorie.

Open monument op 11 en 12 sept

De Antonius van Paduakerk neemt weer deel aan de open monumentendag. Nadere bijzonderheden volgen.



Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost
Verschijnt 8 á 9 keer per jaar
Oplage circa 500 exemplaren

Redactie

Noortje ter Berg
Jan Bulte
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 14 juni
Verschijningsdatum: ca. 2 juli