

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Het werd avond en morgen

De boodschap van Pasen



Pasen, een mooi lentefeest met veel nieuw leven. Maar het is ook méér dan dat. We vieren het feest van de verrijzenis van Jezus van Nazareth. Wij zijn de enige levende wezens op aarde die nadenken over een ander leven dan ons huidige leven. En ieder heeft daar zo een eigen idee over.

De meeste mensen geloven tegenwoordig dat je alleen maar voortleeft in de herinnering van anderen en dat al het goede wat je opgebouwd hebt, op een of andere manier wel doorgaat. Geloven in een leven na de dood komt voort uit angst zeggen sommigen; dat met de dood alles ophoudt is beangstigend volgens anderen. Maar het paasgeloof is voor velen achter de horizon verdwenen.

De paaswake begint met de lezing van het scheppingsverhaal. Het gaat o.a. over water en licht en daaruit komt leven voort. Zo kunnen mensen als ze 'verdord' weer opknappen van een goed woord. In het scheppingsverhaal, van

chaos naar ordening, wordt in dichterlijke taal verteld hoe Jahweh ons mensen steeds weer leven geeft. De naam Jahweh betekent: "Ik ben". Ik ben er van vóór het begin tot óver het einde en altijd zal ik scheppend met jullie bezig zijn. Op de paaskaars vinden we deze naam van God terug in de tekens Alfa en Omega. De paaskaars brandt bij alle vieringen.

In het uittochtverhaal zegt Jahweh tegen Mozes: "Je mag erop vertrouwen dat ik meega, maar je moet het zelf doen". Door water en woestijn leidt hij zijn volk naar de toekomst. Dit is het tweede grote verhaal in de paaswake.

God zoekt steeds weer mensen die dit woord willen verkondigen; mensen die de weg wijzen van duisternis naar licht, van onrecht naar gerechtigheid, van oorlog naar vrede. Van chaos naar ordening. Van die levensopdracht heeft Jezus, als geen ander, getuigenis afgelegd. Wie aan deze oproep gehoor geeft, zet als het ware een eerste stap naar de eeuwigheid. Over wel of geen hemel hoeft je dan geen drukte te maken. We hebben enkel maar een Belofte en we mogen daaruit leven. We kunnen opstaan uit wat ons neerdrukt, we kunnen leven mogelijk maken voor elkaar. Dat is onze taak. We kunnen het aan God

Lees verder op pagina 2



*Huis van God,
huis voor de buurt*

*Aangeroerd door de wind,
die mij toewaait
vanuit mijn onbekende einder,
trillen de snaren in afwachting.*

*"-weldra komt de nacht."
Tegen het verleden: dank,
Tegen het komende: ja!*

Dag Hammerskjöld

Merkstenen

Antoon Hoogveld vestigt onze aandacht op het boek 'Merkstenen' van de vroegere VN-leider Dag Hammerskjöld. Poëtische gebeden of religieuze Poëzie?

▶▶ pagina 2

Zaterdag: Open Huis

Het is de bedoeling op zaterdagen het Huis van God open te zetten. Gezocht: mensen die willen helpen met het nodige toezicht.

▶▶ pagina 2

Bijzondere activiteiten

Een reeks van mooie vieringen in de Goede Week. Een concert op paas-zondag, een Gospelviering op tweede paasdag, een concert op 16 april, de Eerste Communie op 17 mei. En er is meer.

▶▶ pagina 3 en 4

De Goede Week in de Antonius van Paduakerk

Palmzondag, 5 april 10 uur,
Witte Donderdag 9 april 19 uur, Goede Vrijdag, 10 april 15 uur
Paaswake zaterdag 11 april 21 uur
Eerste Paasdag 10 uur
Tweede Paasdag Gospelviering 12 uur (East of Eastern)

www.avpnijmegen.nl

Merkstenen

Dag Hammarskjöld was in de jaren 50 secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In 1961 kwam hij bij een vliegtuigongeluk om het leven. Postuum verscheen van hem in 1963 *Vägmarken*, een bundel gedachten, dagboeknotities en gebeden die in het Nederlands zijn uitgebracht onder de titel *Merkstenen* (1998). Hieruit enkele fragmenten:

Antoon Hoogveld

Gebed

Geef ons een zuiver gemoed -
dat wij U zien;
een nederig gemoed -
dat wij U horen;
een liefdevol gemoed -
dat wij u dienen;
een gelovig gemoed -
dat wij U beleven – U
die we niet kennen
en toch toebehoren, -
niet kunnen volgen
en ons toch de weg wijst -
van alledag tot eeuwigheid.
Amen.



Gebed

Gij ons ver te boven
en toch één met ons
in ons aanwezig -
dat allen U zien ook in mij;
dat ik U een weg bereid
en dankbaar denk aan alles
wat me is gegeven -
dat de nood van anderen
me niet ontgaat en
dat Gij mij bewaart
in Uw liefde zoals Gij wilt
dat ik allen in mijn liefde bewaar.
Amen, zo zij het.

Vervolg van pagina 1

overlaten hoe Hij de belofte van eeuwig leven invult. Dat is Zijn taak.

‘Opstanding en verrijzenis’ in die woorden van Pasen klinkt beweging en in actie komen. Je niet neerleggen bij de gang van zaken. In het graf liggen niet onze kansen. In het licht van vriendschap en liefde, uit het troostende en vergiffenis schenkende water wordt nieuw leven geboren. Daar begint Eeuwig leven. Dat is het eenvoudige en ondoordringelijke geheim van Pasen.

Je ziet het in mensen die de kracht hebben om lijden te dragen. Je ziet het in ouders die trouw blijven aan hun kinderen, ook als die andere wegen gaan. Je ziet het aan ernstig zieke mensen die nog aandacht aan anderen kunnen geven. Aan mensen die door hun tranen heen ook kunnen lachen. Verrijzenis gebeurt als wij niet minachten, maar als wij elkaar helpen opstaan uit vernedering. Zo begint eeuwig leven en het houdt niet op. God gaat altijd door met mensen. Mensen komen steeds opnieuw tot leven en groei. Een wonder.

Ik wens U steeds nieuw leven toe. Licht en warmte, vooral in periodes dat 't leven niet zo mee zit. Zalig Pasen.

Pastor Kees Megens

Kerk en Ambt – Hoe nu verder

Onlangs werd in de Boskapel weer een bijeenkomst gehouden in het kader van ‘Kerk en Ambt – Hoe nu verder - regio Gelderland’. Het thema was: ‘Vitalisering van de lokale geloofsgemeenschap’. Een belangrijk onderwerp voor iedere parochie, dus ook voor ons. Voor de inleiding was Douwe Etema genodigd, voorzitter van een overkoepelend bestuur van 12 parochies in de regio Veluwe-Rijn. In dat behoorlijk grote gebied is men een jaar of 6 geleden een bestuurlijke fusie aangegaan, wat betekent één bestuur, één begroting, één jaarrekening, maar heel nadrukkelijk met instandhouding van de lokale gemeenschappen. Het betreft hier 11 parochies, plus het studentenpastoraat in Wageningen. Men heeft 20.000 ingeschreven leden, 11 kerkgebouwen en 8 professionele werkers, waaronder 2 priesters. De gemeenschappen zijn vitaal, maar onderling wel verschillend.

Met dit initiatief (en daar is dan de link met onze parochie) probeert men de kleinschaligheid te behouden en daarmee ook de aantrekkelijkheid van de lokale gemeenschap. In kleinschaligheid kan men beter omzien naar elkaar en is er minder sprake van uniformiteit. (Bedenk wel dat er in dit gebied meestal sprake is van één parochie per dorp of stad.)

Op dit moment ziet dit model er

heel goed en hoopvol uit. Let wel: op dit moment. Vanuit de aanwezigen kwamen ook kritische vragen: Zijn er geen zorgen om geld?, Kun je je personeel en je kerkgebouwen op den duur blijven betalen?, Wat doe je als de twee, wat conservatieve pastores meer hun stempel op de gang van zaken gaan drukken?. En misschien wel de meest belangrijke vraag: Wat gaan jullie doen met geloofsgemeenschappen die graag zelfstandig door blijven gaan, maar vanuit het bisdom gedwongen worden samen te gaan? Zover is het in Veluwe-Rijn nog niet. (Men heeft overigens in Gelderland te maken met beleid vanuit twee bisdommen: Utrecht en Den Bosch.)

Voor nu geldt voor Veluwe-Rijn, maar ook voor onze eigen parochie: Blijf jezelf, vecht voor eigen initiatief, behoud je eigen identiteit, zorg voor elkaar in kleine gemeenschappen, luister naar elkaar en geef ruimte. Zorg dat je, met respect voor de ander, je eigen visie goed verwoordt.

Toen ik naar huis terug fietste was ik nog steeds niet erg gerust op de toekomst, maar de laatste woorden van die middag schoten steeds weer door mijn hoofd: Neem je verantwoordelijkheid, neem de vrijheid waar je recht op hebt en durf je eigen weg te gaan!

Anneke Leisink

Huis voor de buurt, ook op zaterdag

Er is al vaker gezegd dat wie echt huis voor de buurt wil zijn haar deuren vaker zou moeten openen. Vanaf zaterdag 4 april is de kerk iedere eerste zaterdag van de maand toegankelijk voor iedereen die even wil komen kijken, een kaarsje wil branden, behoefte heeft aan samen zijn of een goed gesprek etc.

De werkgroep 'nieuw elan' verzorgt tijdens de openstellingen een vernieuwende viering. Dit houdt in dat we ons ongeveer een half uur bezinnen met inspirerende woorden, zang, stilte etc. De vieringen beginnen om 17:00u en vinden plaats op het priesterkoor, onder de koepel. Een bijzonderheid op zich. Wees welkom!

Bij de tijd



Een leuk experiment: loop op een mooie lentedag de straat op en vraag de eerste die u tegenkomt of hij / zij weet wat er met Pasen wordt gevierd. Wat zou u voor creatiefs te horen krijgen? Iets met Jezus, het begin van de lente, de verjaardag van de paashaas? Christenen, Joden, Moslims, Sikhs, Hindoes, aanhangers van natuurgodsdiensten; iedere religieuze groepering kent haar eigen hoogtijdagen. In het boekje 'Kalender van de religieuze feestdagen' geeft Gerard Hoekstra een overzicht van de belangrijkste hoogtijdagen van de grote religies. Hij vertelt wat deze dagen bijzonder maakt, wat hun achtergrond is en hoe ze worden beleefd. Ook de verschillende kalenders komen aan bod. In een aparte bijlage worden de data voor 2009 vermeld, die vervolgens voor elk jaar worden aangepast.

Noortje ter Berg

Thuis in Rome 'De eeuwige stad'

Voet zetten tussen de eeuwige bewoners van Rome laat een onuitwisbare indruk achter. Tempels, arena's, zuilen. Ze begroeten je niet, ze staan er gewoon. Als bomen in een eeuwenoud bos. Ik voelde me er meteen thuis. Dat het ook iets met religiositeit te maken had, ervoer ik toen ik de Gesù bezocht. Ik passeerde de kerk toevallig. Hoe zou ze eruit zien? Even dan.

Er klinkt gezang. Mijn benen bewegen zich automatisch naar de kapel waar het te doen is. Achter het open hek staan wat lege bankjes en ik schuif aan. De kapel is gevuld met Italianen die uit volle borst zingen en hun geloof belijden; uit het hoofd! Ik versta geen woord, maar door de handelingen en intonatie weet ik precies wat er gebeurt. Ik ken deze mensen niet, maar we hebben iets wezenlijks gemeen.

Als de hostie wordt uitgedeeld twijfel ik. Ik val hier uit de toon en wil deze plechtigheid niet verstoren. Maar ik kan de drang erbij te willen horen niet bedwingen. Snel de zonnebril uit m'n haar en m'n jasje dicht. De priester, een devote jonge dertiger zoals er in Rome velen zijn, wil ik geen aanstoot geven. Dat is toch ook maar een mens? Ik val door de mand, want mijn ketting blijft tussen de rits haken. De priester kijkt me in mijn ogen, drukt met aandacht de hostie in mijn handpalm en fluistert iets waarvan ik weet dat het 'lichaam van Christus' zal betekenen. Wat een fijn gevoel, ik mag meedoen.

Paaseieren zoeken

Met Pasen verstoppen we weer eieren in de kerk. De kinderen die op 1e Paasdag naar de mis kunnen ze na afloop zoeken. Maar, we moeten de eieren nog wel schilderen! We hebben verschillende kinderen tussen 6 en 12 jaar uitgenodigd dit op zaterdag 11 april te komen doen bij Anneke Leisink, Sumatrastraat 15. Het is van 10u tot 11.30u. Eerst wordt het Paasverhaal Pasen voorgelezen en dan versieren we de eieren! Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar lijkt het je wel leuk om te komen, bel dan even met Anneke Leisink: 3225239. Tot zaterdag!

Jeanine en Anneke

Eerste Communie: Annabel van Kesteren



Op 17 mei doet Annabel van Kesteren de Eerste Communie. Het zou geweldig zijn als alle kinderen dan komen om het mee te vieren.

Kindernevendiensten

De laatste maanden hebben we de kinderwoorddiensten moeten missen. De vaders die ermee bezig waren willen het stokje graag doorgeven. Dat is ook wel nodig want de kinderen missen het wel. Bestuurslid Tineke Meijs, die het jeugdbeleid in haar portefeuille heeft, zal binnenkort alle ouders bij elkaar roepen om samen te kijken hoe we het beste verder kunnen gaan. En natuurlijk om te kijken wie het stokje over wil nemen. In ieder geval wordt geprobeerd om de rest van het jaar de kinderwoorddienst gewoon door te laten gaan. In het volgende parochieblad zal er zeker meer bekend zijn.

Op Palmпасen mogen alle kinderen hun palmpasenstokken meebrengen. Ze kunnen dan met hun stokken mee in de processie lopen en natuurlijk de palmtakjes uitdelen. Op Eerste Paasdag is er in ieder geval een kindernevendienst.

Clara ter Berg

Parochiebestuur

Het kerkbestuur is versterkt met twee nieuwe leden: Tineke Meijs en Han Rouwenhorst. Ze zijn door het bisdom officieel benoemd. Tom Asberg en Laurens de Jonge zijn herbenoemd en zullen hun plaats in het bestuur nog even aanhouden. De beide andere leden zijn Michel ter Berg en Paul Sars. Ton van den Hout is aspirant-lid en adviseur.

Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 322 23 88
ING: 940 356
ABN-AMRO: 41 86 67 160

Bereikbaarheid

Pastor

Pastor Joop Vernooij
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen (024-3229247)

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 322 2388

Kroniek

Op zondag 22 februari is op 86-jarige leeftijd overleden Joke Cornelissen-Mulders. Bij velen van ons bekend want slager Cornelissen was een begrip in (en buiten) onze parochie. Als moeder, echtgenote, harde werkster en sociaal zeer actief heeft ze echt van het leven genoten. De periode van ziekte van haar man Albert was moeilijk en vergde veel van haar. Na zijn overlijden in 1992 pakte ze haar vrijwilligerswerk weer op tot aan haar 80ste verjaardag. De laatste jaren woonde ze in de Weijer waar ze nog fijne jaren heeft gehad. Haar kinderen koesteren gelukkig nog vele mooie herinneringen. Wij wensen hen veel troost bij dit grote verlies.

Concerten

Eerste Paasdag 15.30 uur
Resonet Ensemble
o.l.v. Arthur Mahler
Paas-Oratorium J.S. Bach
Solisten:
Marjon Strijk, sopraan
Elsbeth Gerritsen, alt
Sebastiaan Brouwer, tenor
Jan Carpentier, bas

Donderdag 16 april 20.15 uur
**Nederlands Studenten Kamer-
orkest** o.l.v. Ivan Meylemans.
Programma:
M. Twaalfhoven - Opdrachtcompositie. W.A. Mozart - Sinfonia Concertante voor hobo, klarinet, fagot en hoorn. F. Mendelssohn - Symfonie nr. 3 ("de Schotse")

East of Eastern

Tweede Paasdag 12 uur
Gospelviering met
Sydney Ellis

Voorganger

Ds. Perla Akerboom



Dank!

Ik schaam me een beetje dat ik hiermee zo laat ben. Maar er kwam de afgelopen maanden zoveel over me heen. Vaak nog denk ik terug aan die prachtige dag van 14 december, toen ik mijn gouden priesterfeest mocht vieren in onze Antoniuskerk. Zoveel belangstelling, zo'n mooie viering en gezellige receptie! Er kwam zoveel waardering, genegenheid en dank op mij af en het feest was door de vrijwillige inzet van vele vrijwilligers zo goed verzorgd. Dat zal ik nooit kunnen vergeten. Ik heb genoten van het begin tot het einde. Dank voor de welgemeende en warme woorden. En dank ook voor het kado van de parochie: in mei ga ik ervan genieten in Suriname. We gaan samen verder op onze weg!

Jan Zuiker, assumptionist



Agenda

- Do 2 april, 19.00u. Meditatieve viering. Voorgangers: Maria Nolet en Jeanine van Weert
- Za 4 april 17.00u. Speciale viering bij openstelling
- Zo 5 april, 10.00u. Palmpassen
Voorganger: Dick Akerboom m.m.v. het Gregoriaans koor. Kinderen mogen hun palmpassenstok meenemen
- Di 7 april, 19.00u
Viering tot inkeer en vergeving.
Voorganger nog niet bekend.
- Do 9 april, 19.00u. Witte Donderdag. Voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. Gregoriaans koor.
- Vrij 10 april, 15.00u. Goede Vrijdag. Voorganger: Ton Groos m.m.v. Larissa
- Za 11 april, 21.00u. Paaswake
Voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 12 april, 10.00u. Hoogfeest van Pasen. Voorganger: Jan Zuiker m.m.v. een speciaal samen gesteld koor. Na afloop is er weer het traditionele eieren zoeken voor de kinderen.
- Ma 13 april, 12.00u. Tweede Paasdag, Gospelviering. Voorganger: Perla Akerboom
- Zo 19 april, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer m.m.v. de cantor.
- Zo 26 april, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooij m.m.v. het Gregoriaans koor.
- Zo 3 mei, 10.00u
Voorganger: nog niet bekend m.m.v. de cantor.
- Zo 10 mei, 10.00u
Voorganger: Tjeu van Knippenberg m.m.v. het Kleinkoor.

Parochie-inloopavonden:
Do 2 april en 7 mei, 20.30u
Pastorie

Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost
Verschijnt 8 á 9 keer per jaar
Opname circa 500 exemplaren

Redactie

Noortje ter Berg
Jan Bulte
Jeanine van Weert
Mail: J.bulte@owi.umcn.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 26 april
Verschijningsdatum: ca. 10 mei