

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Heremetijd!

Zomaar een ontmoeting

"De grote vakantie. Hebben veel mensen naar toe geleefd. Tent of vakantiehuisje. Hebben wij ook gedaan, vroeger, met mijn man en de kinderen. Grote wandeltochten in de bergen. Och jee! In de maanden juli en augustus valt er nu niet veel te beleven in onze straat. Een beetje saai af en toe. Natuurlijk: alles gaat voorbij. Dat is zo zeker als wat, neemt u dat van mij aan, meneer."

De bus komt er aan. De mevrouw stapt in de bus. Bijna wit haar en aan haar handen kun je zien, dat ze heel wat werk had verzet in haar leven. Is ze al vijfenzeventig jaar, tachtig? Zo ongeveer. In de bus.

"Gaat deze bus naar Groesbeek? Dank u wel. Ziet u, ik ga mijn dochter opzoeken. Dat vindt zij fijn. En ik ook. Dat doe ik al bijna vijf en dertig jaar. Lang, he? Eenmaal in de week, iedere donderdag. Dat is gezellig. Ze woont in de Groesbeekse Tehuizen. Ze maakt het goed." Ze lacht.

"Ik vind het fijn in de bus. Dan kom ik ook langs het huis, waar ik vroeger heb gewoond. Jaren lang. Mijn kinderen zijn daar geboren. Groesbeekseweg. Alle vier, twee meiden en twee jongens. Kijk, daar is Albert Heijn. Daar deed ik de boodschappen. Een fijne buurt. Ach, ik heb heel wat te stellen gehad met mijn kinderen. Dat hoort bij het leven, ja toch? Een lach en een traan. De oudste is

gestorven. Hij was toen veertien. Ik hield geen tranen meer over in die tijd. Een goed jong was het."

Met een papieren zakdoekje veegde zij haar ogen droog. "En Clarien? Ja, zij was anders, dat zagen we direct. Achterlijk, noemden ze dat toen. Dat was niet altijd even gemakkelijk, hoor. Ook niet voor haar broertje en zusje. Maar die snapt dat wel. Goeie kinderen. Ze zijn nu op hun bestemming. Clarien is ook op haar plaats. Vlakbij, dat voelt wel goed. Mijn man ook. Hij is alweer twee jaar overleden. Dat is ook de beste plaats voor hem, bij Wimpie – hij was zo blij met hem. Ik heb er vrede mee. Ik ben blij, dat hij nu gelukkig is. En ik? Ik ook wel. Ik ga nu naar mijn dochter. Dat vindt zij fijn. Iedere donderdag." De bus stopte bij een halte. "Moet ik er hier uit? O, nee. Dat is pas over twee haltes."

Ze keek naar buiten en mijmerde verder: "De grote vakantie is alweer bijna om. Heremetijd! Ik doe niet aan vakantie meer. Laat de jonge mensen maar plezier maken. Dan krijgen ze later mooie herinneringen. Ja toch? Die heb ik ook. Ook andere, nare, want ik heb veel meegemaakt. Heel veel, maar ik heb ook veel mooie herinneringen. Zeker als ik goed nadenk. Weet u wat het is? Hoe we ons ook voorbereiden, het leven gaat heel anders dan je tevoren denkt.

Lees verder op pagina 2



Huis van God, huis voor de buurt

Kijk, daar gaat de vrede.

Iedereen springt op.

*Waar? Daar! In die blauwe jas!
Ze drukken hun neus tegen het
raam, leunen op elkaars schouders.*

Hij is heel klein.

Ze hebben hem nog nooit gezien.

Ze roepen: vrede! vrede!

*Hij hoort hen niet,
verdwijnt uit hun gezicht.*

*Ze voelen hun hart bonzen
en gaan weer naar binnen, grijpen
elkaar beet en aarzelen.*

*Moeten ze elkaar doodslaan of
moeten ze elkaar kussen?*

Wat moeten ze doen?

Jij mag het zeggen, fluisteren ze.

Nee, jij.

Nee, jij!

Jij!!

Toon Tellegen

Komt dat zien!

Veel zon, veel koopwaar, veel klanten en veel onvermoeibare vrijwilligers maakten van de rommelmarkt weer een groots succes!

▶▶ pagina 4 en 5

www.avpnijmegen.nl



Vervolg van pagina 1

Zo'n heel leven, dat had ik toch nooit voorzien!? Je denkt dit of dat te gaan doen en later samen..., maar dan zet iets wat je nooit voorzien had ineens alles op z'n kop. Clarien. Een schat, hoor. Maar een heel andere toekomst, die je niet hebt gekozen. Zomaar cadeau. Onvoorzien beeft de aarde, meneer, neem dat maar van mij aan. Ziekte, mijn man was twee jaar ziek en de dood lag op de loer. En vergeet de oorlog niet, die hebben we ook nog meegemaakt. Mensen gunnen elkaar het leven niet, lijkt het soms wel. Toch zijn er ook veel lieve mensen, hoor. Als die nou eens allemaal samen gingen wonen."

De bus stopt. "Hier moet ik eruit. Ze zit al op me te wachten, Clarien, mijn dochter. Dag, hoor. Ik vond het gezellig!"

Pastor Albert Meijer

Vredesweek

Dit jaar staat de Vredesweek in het teken van het Ministerie van Vrede. Het Ministerie van Vrede is een nieuwe aanpak voor de Vredesweek. Met het Ministerie van Vrede willen we zoveel mogelijk mensen in Nederland betrekken bij vraagstukken van vrede & veiligheid in de wereld.

Ieder jaar zal het Ministerie van Vrede in het kader staan van een actueel inhoudelijk thema. Het thema voor de Vredesweek 2011 is: Elk mens een veilig bestaan.



Met het Ministerie van Vrede willen we laten zien dat wij daar allemaal aan bij kunnen dragen. Bij u in de buurt, in Den Haag en ver over de grens in conflictgebieden.

*Overgenomen van
www.ikvpaxchristi.nl*



Een eigen dienst

Susanna Piras, Ester Ruijters, Cecile Kuijpers en Annemariëke Gigmayer zorgen komend jaar voor een 'viertal' leuke, informatieve en inspirerende kinderwoorddiensten. De diensten hebben een eigen thema, te beginnen met 'Vrede' op zondag 25 september a.s. De andere thema's komen aan bod in de advent-, de vastentijd en rond Pinksteren. De data van deze drie kinderwoorddiensten worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Alle kinderen zijn van harte welkom. We zullen samen lezen, praten en knutselen. Kom erbij!

Werkgroep kinderwoorddienst

Rugzak

Naar school gaan is niet altijd leuk. Maar hoe zou het zijn als het helemaal niet mogelijk was om naar school te gaan, bijvoorbeeld omdat je ouders niet kunnen zorgen voor je schoolspullen? Ook dichtbij, in Oost Europa gebeurt dat veel.

In oktober liggen achterin de kerk rugzakjes die je kunt vullen met schoolspullen. Er liggen ook informatiefolders waarin je kunt lezen wat precies de bedoeling is. De gevulde rugzakken gaan naar kinderen die ze hard nodig hebben. Zo kunnen ook zij naar school!

Werkgroep diaconie

Leerhuis

Vanaf 21 september gaat het leerhuis verder 'op de loop met Mattheus'. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

We zullen het evangelie volgens Mattheus verder lezen vanaf hoofdstuk 5.

Iedere bijeenkomst bestaat uit een inleiding, een pauze, en tot slot een uitwisseling van gedachten. De inleiding wordt (meestal) voorbereid en verzorgd door Albert Meijer.

Er zijn voor de deelnemers geen andere kosten dan vijf euro voor het materiaal van september.

Data:
wo 21 sept, daarna om de 14 dagen.
Tijd: 10.30 - 12.15u.
Plaats: sacristie.

Pastor Albert Meijer



Wie is Cyrus van Vught?

Cyrus van Vught, pastoor van de Maria Geboorteparochie, is per 1 augustus benoemd tot waarnemend pastoor van onze parochie. Dat vraagt om een interview. Wie is Cyrus van Vught?

Cyrus komt uit het Brabantse Boxtel en is 38 jaar. Lachend vertelt hij over een collega van 50 die nog steeds hoort dat hij zo jong is.

Wanneer wist je dat je priester wilde worden?

"Mijn priesterroeping kwam eigenlijk al vrij vroeg. Toen ik een jaar of 13 was, ben ik misdienaar geworden. Waar ik de mis vroeger vanuit de kerkbank probeerde te volgen, zat ik er nu dus met mijn neus bovenop. Ergens daarna hoorde ik een gesprek tussen mijn ouders en broer over welke schoolkeuzes mijn broer moest maken. Toen ik mijzelf de vraag stelde wat ik wilde worden, schoot er door mijn hoofd 'ik wil priester worden'.

Dat was eigenlijk een verrassing voor mezelf, maar achteraf sluismerde dat verlangen al langer. Voor mij was het zo vanzelfsprekend dat God bestaat en dat hij van mij houdt dat ik graag iets terug wilde doen. Mijn ouders waren niet direct overtuigd. Je kunt mensen tenslotte op allerlei manieren helpen en zij hadden in de jaren '60 en '70 veel priesters uit zien treden. Ook op school keek men op van mijn wens. Ik herinner me dat we van die vriendenboekjes hadden waarin je ook kon opschrijven wat je later wilde worden. Als de volgende dan zag dat ik had opgeschreven dat ik priester wilde worden, werd er hard gelachen. Toch deed dat niets af aan mijn wens om priester te worden. Dat was voor mij dan ook een signaal dat het geen bevestiging van me was en dat mijn roeping iets met God te maken had."

En hoe is het om priester te zijn?

"Als kind zag ik een priester als iemand die echt voor God leeft en dat nu doen is iets wat me veel vreugde geeft. In mijn eerste jaren als priester was natuurlijk alles nieuw, maar het priesterschap heeft voor mij meer diepte gekregen. Het verlangen om priester te worden, ging in eerste instantie om mijzelf. Gaandeweg ben ik meer priester voor mensen geworden. Ik word er zelf gelukkig van, maar mijn diepste roeping is toch

om God en mensen te verbinden. Daar een soort kanaal in te zijn. Voor mij hoort daar ook het celibaat bij. Dat ik helemaal van God ben, wil ik ook door trekken in mijn levensstijl. Natuurlijk is dat wel eens moeilijk, het is niet zo dat menselijke gevoelens met het celibaat worden weggevoerd. Maar daar groei je in en ik kan het ook omdat ik in gemeenschap leef met mensen. Zelf ben ik ook aangesloten bij de gemeenschap Emmanuel. Het is belangrijk om te delen wat je bezighoudt. Dat heeft ieder mens nodig."

Wie of wat is God voor jou?

In de eerste plaats is God voor mij een persoon, een iemand. Dat is voor mij altijd zo geweest, al had ik daar als kind natuurlijk een wat simplistische voorstelling van. Een vriendelijke man op een wolkje en misschien een lange baard, maar wel echt iemand die van mij houdt, een goed iemand. Dat heeft zich wel wat ontwikkeld. Eerst was God alleen God, maar vanaf mijn tienerjaren werd Jezus veel belangrijker, als een levende persoon die ook nu actueel is. Daarna kreeg ook de Heilige Geest een plek in mijn geloofsleven. Die drie horen voor mij heel erg bij elkaar. Voor mij is God nabij. Omdat hij van ons houdt wil hij ook bij ons zijn. Zonder dat ik ooit mystieke ervaringen heb gehad, zijn er zeker momenten dat ik die nabijheid voel. Die nabijheid is ook wat mij aantrekt in de eucharistie. Dat ritueel overstijgt ons, er gebeurt iets groots en van wereldwijde betekenis. Het maakt God levend. De mis doen zie ik ook niet als werk, het is voor mij vooral een krachtbron.

God is voor mij nabij, maar ik kan hem niet in een doosje doen, ik heb hem niet in de greep. Soms voel ik die nabijheid niet of heb ik geen antwoord. En ook ik denk wel eens 'stel je nou voor dat dit allemaal door mensen verzonnen is, dan zit ik mijn hele leven te wijden aan fantasie'. Maar fundamen-



tele twijfel heb ik nooit gehad. Voor mij zijn het momenten waarop ik een stap vooruit heb gezet in het geloven, door te zeggen 'ik voel nu niets, maar ik kies ervoor om te geloven en op deze weg door te gaan en vrouwen te hebben'. En soms is het even doorbijten, wat dat betreft is het geloofsleven niet anders dan het gewone leven."

Hoe was je eerste maand?

"Ik leer nu steeds meer mensen kennen, via persoonlijk huisbezoek en bijvoorbeeld de vrijwilligersdag en rommelmarkt. Ik begin een beetje een beeld te krijgen van deze parochie. De contacten zijn heel positief. Ik zie een hechte gemeenschap die voor elkaar door het vuur gaat en bereid is echt dingen te doen. Dat vind ik geweldig om te zien.

Ik heb nog geen bestuursvergadering bijgewoond en kan dus niets zeggen over beleid of zo, ik probeer ook bewust een beetje blanco te beginnen. Voor de toekomst van kerkelijk Nijmegen-Oost is het een spannende tijd. Bepaalde zorgen zijn terecht, die heb ik ook, maar ik wil focussen op wat we wel kunnen. Ik hoop vooral dat we elkaar zullen vinden. Dat we met elkaar iets goeds kunnen bouwen waar we trots op zijn. Een levende gemeenschap waar iets van uitstraalt."

Noortje ter Berg

RommelmarktRommelmarktRommelmarktRommelmarkt



RommelmarktRommelmarktRommelmarktRommelmarkt



De opbrengst:
± E 3.500 Stichting Gast
en Stichting Kruispunt
± E 3.500 Klokkentoren AvP
Een fantastische dag!



Uitnodiging buurtborrel

Bericht van de Stichting Buurtbewoners Piushove:

Zoals u mogelijk weet, heeft de gemeenteraad van Nijmegen het nieuwe bestemmingsplan voor onze buurt op 9 juli j.l. vastgesteld. Ondanks al de bezwaren van de Stichting Buurtbewoners Piushove en diverse actieve buurtbewoners is de bebouwingmogelijkheid van het Piushoveterrein vergroot ten opzichte van het oude bestemmingsplan. Dit ondanks de toezegging van het gemeentebestuur dat dit niet het geval zou zijn.

Het bestuur van de stichting heeft alles afgewogen en heeft het besluit genomen om in beroep te gaan over deze uitbreiding bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Inmiddels is een zogenaamd pro forma beroepschrift verzonden naar de Raad van State om de beroepstermijn niet te laten verstrijken.

Echter, dit beroep doet de stichting namens de buurtbewoners. Deze hebben dan ook het laatste woord. Dat betekent, dat het bestuur pas de inhoudelijke argumentatie met het volledige beroepschrift naar de Raad van State zendt na overleg en toestemming van de buurtbewoners. (Dit staat los van individuele buurtbewoners, die zelfstandig beroep kunnen aantekenen).

Daarom wil het bestuur van de stichting u graag ontmoeten op een buurtborrel. Deze is gepland op vrijdag 9 september. Zoals het er nu uitziet kan het in de kloostertuin achter Piushove. Dus als u na de eerste werkweken na de zomervakantie wilt ontspannen (en niet wilt koken) bent u welkom voor een drankje.

Het eten wordt georganiseerd in de vorm van een Auberge Espagnol, (Spaanse maaltijd). Dat houdt in dat iedereen verzocht wordt wat te eten mee te brengen. Een salade, een quiche of gewoon wat stokbrood en Franse kaas of iets anders eenvoudigs. Iedereen kan dan aan de uitgebreide tafel wat lekkers eten van elkaar.

Datum: vr 9 september

Tijd: 17.30 - 20.00u

Locatie: Piushove

Anmelden: tel 3245620 of e-mail st.bb.piushove@live.nl

De werkgroep collectanten zoekt versterking. Misschien is dit iets voor u? Uw komst wordt zeer gewaardeerd! Voor meer informatie kunt u terecht bij Henk Okkerse, e-mail: h.m.okkerse@glazenkamp.net.

Zegeltjes sparen

Ik hoorde dat het bij veel mensen net zo gaat als bij mij. Je begint enthousiast de zegeltjes te sparen die je gratis bij de kassa krijgt en dan mis je, op het einde van de actie, nog net een aantal zegeltjes. Spontaan ontstond het idee om die halfvolle kaarten en de losse zegeltjes in de kerk in te zamelen. Alle zegeltjes bij elkaar waren goed voor 4 levensmiddelenpakketten! Ik heb ze naar St. GAST gebracht, waar ze een aantal cliënten blij zullen maken met wat extra voedsel.

Ik stel voor bij een volgende, soortgelijke actie, de zegeltjes, waar u niets mee doet, weer in te leveren. Er komt een doosje te staan op de tafel van de diaconie. Het mogen zegels van alle winkels zijn, als het maar gaat om gratis zegels waar je gratis artikelen voor krijgt. Zo kunnen we samen een ander een plezier doen.

Anneke Leisink

Boekentip



Anton de Wit:
Van klokken en klepels.
Een katholiek antwoord op kerkelijke controverses
Uitgeverij Lannoo

Anton de Wit legt in dit geestige boek uit waarom hij, in tegenstelling tot vele anderen, het katholieke schip niet verlaat. Met een voorwoord van Antoine Bodar.

Het zijn barre tijden voor de Rooms-Katholieke kerk. Zij wordt geplaagd door schandalen, controverses en innerlijke verdeeldheid. De kerkbanken in onze streken blijven intussen alsmaar verder leeglopen. Anton blijft echter stug zitten in die kerkbanken.

Zonder de problemen te ontkennen of te bagatelliseren, neemt hij het op voor die zo omstreden Kerk van Rome. In een reeks puntige hoofdstukken geeft De Wit nuchter en scherpzinnig commentaar bij actuele kerkelijke controverses, zoals de condoomuitspraken van de paus, de toenadering tot het reactionaire Pius X-broederschap, de 'hostiere!' in het bisdom Den Bosch en uiteraard het seksueel misbruik door geestelijken.

Anton de Wit (1979) is publicist. Hij schrijft voor diverse tijdschriften en kranten over levensbeschouwelijke en filosofische onderwerpen. Meer informatie: www.antondewit.nl.



Vrijwilligersdag 2011



Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388



Agenda

-Zo 11 september, 10.00u
Ziekenzondag
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor
-Zo 18 september, 10.00u
Voorganger: Theo Brock
m.m.v. het Gregoriaans koor
-Zo 25 september, 10.00u
Vredeszondag
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Kleinkoor
Kinderwoorddienst
-Zo 2 oktober, 10.00u
Voorganger: Dick Akerboom
m.m.v. de cantor
-Zo 9 oktober, 10.00u
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor
-Zo 16 oktober, 10.00u
Voorganger: Joop Vernooy
m.m.v. de cantor
-Zo 23 oktober, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. het Kleinkoor
-Zo 30 oktober, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans koor

Meditatieve vieringen:
eerste en derde woensdag van de
maand, 19.30u, in de kerk.

Parochie-inloopavond:
do 6 oktober, 20.00u, pastorie.

Open monument

Op zaterdag 10 september is het
weer Open Monumentendag. De
kerk is dan open van 11.00u tot
17.00u. Er spelen diverse organis-
ten en om 16:30u is er een klank-
meditatie.

Colofon

Parochieblad van de Antonius van
Paduaparochie in Nijmegen-Oost.
Verschijnt 7 á 8 keer per jaar.
Oplage: 550 exemplaren.

Redactie

Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 14 oktober
Verschijningsdatum: 1 november

Herinnering

Na het overlijden van iemand wordt diens kleding, voor zover die nog goed en (bijna) als nieuw, vaak aan een ander doorgegeven. Die kan de kleding dan nog dragen. Het door en door gedragen colbert met het vertrouwde ruitje, de op sommige punten al een beetje versleten stropdassen en andere veel gedragen kledingstukken worden –in gedachten bij de overledene– met veel verdriet weggegooid. Och, wat moet je er nog mee. Na het overlijden van mijn man heb ik van de weg te gooien kledingstukken hier en daar wat lapjes en stukjes afgeknipt en er een wandkleed van gemaakt. Het was heel bijzonder om zo bezig te zijn. Het heeft mij heel goed gedaan. Een stoffelijke herinnering!



Anneke van Gaal-van Berkel

Kroniek

Op 14 juli is overleden *Door Sutman-Rutten*. Haar leven was goed gevuld met haar Jo, kinderen en kleinkinderen. Tot haar 65ste heeft zij bij Rijkswaterstaat gewerkt na samen enkele jaren in Australië gewoond en gewerkt te hebben. Haar leven werd gekenmerkt door energie, positivisme en levenslust. Door is 86 jaar geworden en zal door kinderen en kleinkinderen erg gemist worden.

Op 14 augustus is *Vito Nicolaes*, zoon van Johny Nicolaes en

Sanne Teuwsen gedoopt. Wij wensen Vito een goed en gezond leven toe en zijn ouders veel geluk met hun zoon.

Op 26 augustus zijn *Alexander Buskermolen* en *Jorinde van den Thillart* in onze kerk in het huwelijk getreden. Beiden student aan het conservatorium, lieten de muziek spreken in hun huwelijksviering. Hun huwelijk, ingezegend door pastor Joop Vernooy zal hen, zo wensen wij hen toe, veel geluk en zegen brengen.