

Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

Allerzielen



Henk Okkerse	77 jaar
Henk Heijnen	68 jaar
Nicole Bongaerts	55 jaar
Riet Verburgh-Loeff	84 jaar
Nelly Verweij	87 jaar
Truus Vos-Grol	91 jaar
Noor Smals	76 jaar
Nelleke Mouton-Hoks	75 jaar
Annie Geijsberts-Hermens	90 jaar
José Veugen	64 jaar
Agnes Blomberg-Hassert	95 jaar
Do de Vries-van Gemert	96 jaar
John Knops	90 jaar
Joke Reijnen-van Amersfoorth	93 jaar
Lex Cools	71 jaar



*Huis van God,
huis voor de buurt*

Zoveel soorten
van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één,
het afstand doen
en scheiden.
En niet het snijden
doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.

M. Vasalis

zo 3 november 19:00u
Allerzielenviering

Tijdens deze viering
herdenken we onze
dierbaren die zijn overleden,
in het bijzonder zij die
het afgelopen jaar
zijn gestorven. U bent
van harte welkom.

www.avpnijmegen.nl

Klankritueel bij herdenking overledenen

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood. Wanneer iemand doodgaat van wie we houden, is er eerst vooral rouw. Pas later beseffen we dat we getuige waren van een leven dat wij liefhadden. Door dat geleefde leven te vieren, kunnen we de inspiratie, het gedachtegoed en de betekenis van onze overledenen levend houden. De doden niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben.

Op zondag 3 november biedt de Antonius van Paduaparochie de gelegenheid om de doden te her-

denken tijdens een klankmeditatie. Dit ritueel geeft opnieuw vorm aan de traditie van Allerzielen, maar is niet gebonden aan een religie. De klanken van klankschalen, stem en andere instrumenten nodigen je uit om naar binnen te gaan en zachtjes aangeraakt te worden. Geef jezelf de tijd om te voelen wat er is. Je innerlijke stem te horen die je troost en steunt. Loslaten en ruimte creëren om weer verder te kunnen.

Datum: zondag 3 november
Tijd: 16.00 – 17.00u
Locatie: parochiehuis
(Van Slichtenhorststraat 81)

De klankmeditatie wordt verzorgd door Jeanine van Weert. Toegang is gratis



Trots op Wim

Op zondag 6 oktober ontving Wim Kouwenberg, parochiaan en lid van onze Bezoekgroep, de Zilveren Waalbrugspeld. Wim kreeg deze erkenning voor zijn vrijwilli-

gerswerk bij de zgn. Zondag Middag Salon. Ook werd Wim genoemd om zijn bijdrage voor de Antonius van Padua, Piusshove en de Voedselbank.

Zondag Middag Salon

De Zondag Middag Salon in Nijmegen is de oudste ontmoetingssalon voor homomannen in Nederland. Op 6 oktober bestond ze 25 jaar. Wim besteedt hier al 24 jaar als vrijwilliger veel tijd aan.

De Zondag Middag Salon biedt oudere homoseksuele en biseksuele mannen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dat gebeurt nu in het Roze Huis aan de St. Anthoniusplaats, iedere 1ste en 3de zondag van de maand van 15:00 tot 19:00 uur. Er zijn in totaal 600 Salonmiddagen geweest met ruim 15.000 bezoekers.

Dat de Salon nog steeds in een behoefte voorziet, blijkt uit het feit dat er nog steeds elke Salonmiddag nieuwe gasten komen. Er komen ook vaak mensen van buiten Nijmegen, omdat men niet in de eigen woonplaats durft uit te gaan.

Zilveren Waalbrugspeld

De Zilveren Waalbrugspeld wordt door de gemeente Nijmegen uitgereikt als waardering. Mensen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk inzetten voor (delen van) de Nijmeegse gemeenschap ontvangen deze speld.

Wij feliciteren Wim hartelijk met de erkenning voor het vele belangrijke werk dat hij doet. Wim, we zijn trots op je!



Met dank aan Hubert Hendricks, voorzitter van de Voedselbank, voor de foto.

Laten we het eens over bidden hebben —

Op de radio hoorde ik een priester zeggen, dat hij de indruk had, dat bij veel ongetwijfeld goede mensen en veel goede christenen God heel aardig wordt gevonden, zo ongeveer als een vriendelijke opa, die er nog best mag wezen. Hij moet zich natuurlijk niet te veel met zijn kinderen en kleinkinderen bemoeien. Ze zijn best wel tevreden met die oude Heer, maar als het moet, kunnen ze even best ook zonder.

In De Bijbel (ervaringen van mensen!) loopt ook bijna iedere bladzijde over van vriendelijkheid, lief zijn en tederheid. Maar niet soft en onverplicht over een aardige god. Daar kan het niet zonder de God van Abraham, Isaac en Jacob!

De woorden op die bladzijden zijn geladen. Weerbarstige woorden menigmaal. Vriendelijkheid is dáár bevriending, verbond voor het leven, solidariteit en engagement. En dat valt niet mee. Lief-zijn heet dáár liefde en is daar gerechtigheid: overgave met heel je ziel, heel je hart en al je krachten. Meer kan niet, minder mag niet. Tederheid is dáár: volle aandacht voor de ander, barmhartigheid, ruimte geven, vergeving, nieuw begin, adem: wie dan ook metterdaad begroeten: ha, JIJ.

Geen sprake van een gemoedelijke opa, maar van een Thuis-vanwaar en waarnaartoe: een God voor wie jij geen vreemde bent en die 'wezenlijk' niet buiten jou wil. Bij wie jij er wezen mag. Dáár is sprake van God als vader-en-moeder, als behoedster en behoeder, dichtbij en persoonlijk, voortdurend aanwezig, voortdurend ontmoetend. Zonder hem zie je geen hand voor ogen.

Toch is dit bewust zijn van God, dat de Bijbel blijkbaar 'gewoon' vindt, niet zo vanzelfsprekend. Ook in de Bijbel niet. Verborg in een wolk, aanwezig in een vuur, in het hart en na aan de schenen, in een zuchtje wind, vanwaar en waarheen; als je niet oplet word je desondanks omver geblazen of het ontgaat je. Het is daar een wonder (geen wonder!), waarvan elk levend wezen en heel de wereld waarin hij woont doortrokken is.

Wij gaan de wereld door met dichte ogen, zingt een tafelgebed, want wij worden zo vaak in beslaggenomen door onze zorg om te overleven, dat we geen oog meer hebben voor het wonder. Dat was in de bijbeltijd net zo, de mensen even weerbarstig als wij. Het bewust zijn van God groeit langzaam. In de bijbel vinden we de beloofde vruchten van die groei. En laten we niet denken, dat het in vroegere christentijden gemakkelijker was. Oorlogen, onderdrukking, genocide, discriminatie, wraak, vreemdelingenhaat. Tot op vandaag. De hele geschiedenis laat zien hoe ver woord en daad uit elkaar lagen (en liggen).

Abraham Heschel, een befaamde joodse filosoof en religieuze leraar (1907-1972) zegt erover:

In het angstige besef dat wij een mengeling zijn van bescheidenheid en onbeschaamdheid, van zelfverloochening en zelfbegoocheling, smeken wij God om redding. Wij vragen God (Wees er!) ons te helpen om meester te worden van onze gedachten, woorden en daden. Bidden is aankomen aan de grens.

Bidden is aankomen bij de grens. Laten we de beroering genadeloos doorgaan, of wenden we ons en geven onszelf een kans? *We stappen als we bidden niet uit de wereld; we zien de wereld in een ander perspectief* (Heschel): WEES ER in Gods NAAM, ja wees er!

In de Bijbel is bidden als ademhalen. Adem en geest: daar is maar één woord voor in de Schrift: ruach. Je kunt niet leven zonder adem, je kunt niet werken als je buiten adem bent. Je kunt niet leven en werken zonder uitdrukkelijk en bedachtzaam, zonder ophouden, te zeggen: WEES ER! En dat houdt noodzakelijk in: iedereen en alles dat leeft mag er wezen, ik mag er wezen, jij mag er wezen! *Albert Meijer (pastor)*



Column

door Joka Feenstra

Mijn visioen

Op weg zijn in het leven, op reis samen met anderen. Uitkijkend naar een horizon die mij trekt. Hier sta ik voor op. Ik trek het nodige aan: kleren, schoenen, een jas; ik voed me: brood, melk, gebed, en ik doe de voordeur open. Daar ga ik dan, weer die horizon, weer al die mensen die ook op weg zijn.

Waar ga je heen? vraagt iemand mij. Daar, zeg ik, en ik wijs voor me uit, ver voor me uit. Daar?!? zegt de ander, maar daar kom je nooit! Ja, denk ik stilletjes, maar ik ben voor die horizon mijn bed uitgekomen! Niet als doel. ik hoef voor iedere dag geen doel te halen, maar iedere stap heeft wel richting nodig.

Wat ligt daar dan, dat je er zo stellig op af wil lopen? vraagt de ander. Daar ligt de kerk zeg ik, de kerk die zich niet meer op 'mensen zedelijke normen bij brengen' gericht is. De kerk die gelooft in wie we zijn. De kerk die in staat is zich van haar moraliserende houding te bekeren, bewust. Die bereid is met zichzelf hierover te spreken, en de dialoog aan te gaan met de velen die zijn beschadigd door haar normatieve praktijken. Daar ligt de kerk die erkent, bekent, herstelt, en blijft herstellen.

Ja, denk ik verder, de kerk die als bemoedigend en ondersteunend bekend staat, en dus ook een wereld om die kerk heen waarin ik met gemak kan zeggen, ik behoor tot die kerk! Maar ga je alleen!? vraagt de ander. Nee, natuurlijk niet, zeg ik. En ik denk aan de vele anderen die de vinger op de zere plek durven leggen. Niet om pijn te doen, maar om te beginnen met het proces van veranderen. Natuurlijk niet, herhaal ik, kijk om je heen!

Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
Tel. 024 - 3222388
ING: 940356
ABN-AMRO: 418667160
www.avpnijmegen.nl
secretariaat@avpnijmegen.nl

Bereikbaarheid

Pastor

Cyrus van Vught
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
Tel. 024 - 3221371

Coördinatoren

Ans Asberg
Clara ter Berg
Tel. 024 - 3222388

Bezoekgroep ouderen

Fiet van de Venne
Tel. 024 - 3601748

Leerhuis

De volgende data voor het leerhuis zijn 30 oktober en 13 november. U bent van harte welkom in de sacristie van 10.30 tot 12.15u. U hoeft zich niet aan te melden.

Kroniek

Op 7 september is *Lex Cools* overleden. Hij was emeritus hoogleraar van de Radboud Universiteit en goede vriend van onze koster en bestuurslid Rob van Woerkom. Lex wordt herinnerd als een kleurrijke man en een bevlogen docent. Je kon op hem bouwen. Zijn uitvaart vond plaats vanuit onze kerk. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte.



Erwtensoepactie

Op zondag 17 november zal de **Zevenheuvelenloop** weer gehouden worden. Net als voorgaande jaren willen we dan graag zelfgemaakte erwtensoep verkopen. Dat kan niet zonder uw hulp. Bent u bereid en in staat ons daarbij te helpen als koker en/of verkoper van de soep?

Achter in de kerk ligt een intekenlijst waarop u uw medewerking kenbaar kunt maken. De belangstelling is groot zodat we veel soep en helpers kunnen gebruiken. De opbrengst is voor 'Straatmensen voor Straatmensen' zodat deze Stichting deze winter weer in staat is thuis- en daklozen de nodige keren een warme maaltijd voor te zetten.

De gemaakte onkosten voor de soep kunt u, indien gewenst, in rekening brengen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

*Oecumenische werkgroep
diaconie*

Samen film kijken -

Op woensdag 6 november kijken we naar 'A tree of Life' van Terrence Malick. In 2011 won deze film de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes. U bent van harte welkom om ook te komen. Aanmelden kan via e-mail: secretariaat@avpnijmegen.nl of de lijst achterin de kerk. De film begint om 19.30u bij Jeanine van Weert. Deelname is gratis.

Agenda

- Zo 27 okt, 10.00u
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. Gregoriaans koor
- Zo 3 nov, 10.00u
Viering Allerheiligen/Allerzielen
Voorganger: Kees Megens
m.m.v. Larissa
- Zo 10 nov, 10.00u
Voorganger:
Tjeu van Knippenberg
m.m.v. het Kleinkoor
- Zo 17 nov, 10.00u
Voorganger: Albert Meijer
m.m.v. de cantor
- Zo 24 nov, 10.00u
Voorganger: Jan Zuiker
m.m.v. het Gregoriaans koor

Inloopavond: do 7 nov,
vanaf 20.00u in de pastorie.



Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost.
Verschijnt: 7 á 8 keer per jaar.
Oplage: 550 exemplaren.

Redactie

Noortje ter Berg
Jeanine van Weert
Mail: parochieblad@avpnijmegen.nl

Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 6 nov
Verschijningsdatum: 17 nov