

# Antonius *onderweg*

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost

## Het is weer zomer

Tijd voor nieuwe ervaringen

Er is één ding dat ik dit jaar in Rome hoe dan ook wil doen, of liever gezegd waar ik bij wil zijn: de Hoogmis van Pinksteren in het Pantheon. Want na de zegenwens strooien de heren van de 'vigili del fuoco' (brandweer) honderden rozenblaadjes door het gat in de koepel, als symbool van de heilige tongen.

Maar het is lang wachten op de rozenblaadjes. Voordat de mis überhaupt kan beginnen, zien we eerst een parade van tientallen stafleden van de plaatsvervanger van God op aarde. De rode loper en wapperende capes doen denken aan een modeshow. Er is vrijwel niemand die de mis echt meemaakt. Iedereen zoekt de juiste standplaats en houdt zijn camera in de aanslag. Het laatste half uur van de mis kijkt iedereen alleen nog maar door het apparaat naar boven. Een van onze menselijkste driften wordt zichtbaar: vasthouden.

Als het eindelijk zover is, hoor je een combinatie van gezucht, ge-klap en klikkende camera's. Ook ik maak eindeloos veel foto's, maar het zit me erg in de weg. Ik kan het moment zo niet ervaren. Massaal willen we vasthouden aan het moment, voor onszelf, om anderen te laten zien (bewijzen?) dat we er waren, het zijn bijdragen aan de tentoonstelling van een geslaagd leven. Wat heeft dat nog met Pinksteren te maken? Als de blaadjes zijn gevallen, stroomt iedereen naar voren. Mensen zoeken de mooiste blaadjes om mee naar huis te nemen, doen eindeloze pogingen om op het juiste moment een foto te maken terwijl ze de blaadjes met stralende gezichten over zichzelf gooien, kinderen verzamelen tasjes vol. Het is ironisch dat het niemand lukt om zo'n foto te maken. Het moment is voorbij, het is wat het was.

Rozenblaadjes verwelken. Een aanzicht dat doet realiseren dat we voedingsbodem nodig blijven hebben, ook na Pinksteren. De vallende blaadjes zijn een prachtig symbool, maar we hebben haar niet echt nodig. We hebben allemaal wel een ervaring dat we iets van geest ervaren: in een bijzondere ontmoeting, bij de aanblik van kunst, het horen van muziek. Het zijn momenten waarop we geraakt worden tot in ons wezen en voelen 'dit is waar het om gaat'. Om die momenten te kunnen ervaren is het nodig dat we open staan en erop uit trekken. We moeten niet stil blijven staan. Geestdrift roept ons op deze ervaringen op nieuwe plaatsen op te doen en te delen met nieuwe mensen. Al hoop ik het wel nog een keer mee te maken, de vallende rozenblaadjes in het Pantheon. Maar ik ga zonder camera.

Noortje ter Berg



*Huis van God,  
huis voor de buurt*

*Ik zie zo  
met mijn ogen dicht  
mezelf, heel klein en zacht  
rond mij straalt  
een prachtig licht  
die levert mij de kracht.  
Niet de kracht  
om mee te vechten  
of als verdediging als ik zwicht  
maar om mij  
aan mijn plan te hechten  
daarvoor is dit licht.*

Marijke Schipper

### *Joop, bedankt*

*Pastor Joop Vernooij is met emiritaat. Vicevoorzitter Paul Sars sprak hem toe bij zijn afscheid.*

▶▶ pagina 3

### *Puzzelen*

*Ter lering en vermaak. De redactie wenst u een fijne zomer!*

▶▶ pagina 4

[www.avpnijmegen.nl](http://www.avpnijmegen.nl)



## Bedankt!

Fijn dat weer zoveel mensen mee hebben gedaan aan de voedselinzameling voor de Voedselbank! Maar liefst 18 volle sinaasappel-dozen met gezond basisvoedsel. Ook in de andere 10 kerken waar we de voedselinzameling organiseerden zijn veel goed bruikbare levensmiddelen gebracht. Heel hartelijk dank aan allen namens de cliënten van de Voedselbank!

*Werkgroep Diaconie*

## Boekentip

Proberen te bewijzen dat God niet bestaat kan een geliefd tijdverdrijf zijn voor atheïsten, maar waar het werkelijk om gaat is niet zozeer de vraag of er een God is, maar hoe je verder redeneert wanneer je hebt besloten dat Hij er niet is. In 'Religie voor atheïsten' betoogt Alain de Botton dat de seculiere samenleving veel kan leren van religies als het gaat om zaken als gemeenschapszin, ethiek, onderwijs en kunst. Belangrijke zaken!



## Eerlijk

Tijdens het Monumentenweekend, 10 en 11 september, is er weer een 'winkeltje' in de kerk waar eerlijke producten voor een eerlijke prijs te koop zijn. U kunt weer allerlei levensmiddelen van de Wereldwinkel kopen, zoals koffie, thee, hagelslag, rijst etc. De boeren die de grondstoffen voor de levensmiddelen leveren worden niet uitgebuit en krijgen een eerlijke prijs voor hun producten. En dat is goed om te weten.

*Werkgroep Diaconie*



## Verslag JOP 2011

Het JOP project had dit jaar als thema: jongeren met een lichamelijke beperking, autisme of NAH. De eerste avond stond kennismaking met zichtbare lichamelijke beperkingen centraal. We starten met een aantal ervaringsspelen: het rijden in een rolstoel, geblinddoekt je weg zoeken, met grote handschoenen veters strikken etc. Daarna hebben we samen gekeken naar een filmverslag van het bezoek van een tiental jongeren met een lichamelijke beperking aan Ethiopië. Een van de 10 jongeren uit Nederland was Peter Eggen die drie jaar geleden vanuit Werkenrode deelgenomen had aan het JOP project. Hij heeft op indrukwekkende wijze de film waarin hij dus zelf 'meespeelde' ingeleid en nabesproken met onze jongeren. Enkele weken later

volgde een informele ontmoeting met een andere groep gehandicapten op Werkenrode. We hebben de avond doorgebracht met een groep jongeren die een beperking hadden door autisme of door een niet aangeboren handicap (NAH). De jongeren volgden in kleine 'gemengde' groepjes verschillende workshops en gingen met elkaar aan de praat. De openheid waarmee dit gebeurde was verrassend en tegelijk ontroerend. Dit was niet in de laatste plaats te danken aan de zeer kundige en professionele groepsleiding van Werkenrode. Het was ook dit jaar weer een fantastische en indrukwekkende ervaring voor zowel de jongeren als voor ons.

*Namens JOP,  
Ger Gerrits*

## Tip voor een dagje uit

Van 25 juni t/m 30 oktober is Museumpark Orientalis alle weekenden geopend en zijn er diverse activiteiten: [www.museumparkorientalis.nl](http://www.museumparkorientalis.nl).

## Kerkennacht 2011: gezellig en succesvol

Dit jaar werd in Nijmegen voor het eerste de Kerkennacht georganiseerd: een speciale openstelling op vrijdagavond 24 juni. Ook onze kerk deed mee en het was een bijzondere avond met nieuwe gezichten. Met een groep van 25 man werd afgesloten met het zingen van het buurtlied. We waren echt het huis van God én het huis van de buurt.



## Joop, bedankt!

*Namens de Antonianen sprak vicevoorzitter Paul Sars op 3 juli Joop Vernooij toe, bij zijn afscheid als pastoor. Hieronder een fragment:*

Tekenend voor Joop is dat hij zo ten volle overtuigd is van de kracht van de gelovigen zelf, dat het instituut kerk er niet zo toe doet. Hoe vaak zegt Joop in bijeenkomsten en ook in het bestuur niet: "Ach, laat de mensen zelf vorm ge-

ven aan de bezieling die God hen geeft. Een pastor moet de mensen alleen maar ondersteunen zodat ze zelf hun geloof vorm kunnen geven."

Joop heeft een rijk leven geleefd in Suriname, arm met de armen, Surinamer met de Surinamer, zich vergissend, zich herstellend, maar altijd solidair vanuit vanzelfsprekende eerbied voor het leven en voor de levenden, in de lijn van de rotsvaste nuchtere overtuigingen van zijn boerenvaderen en boerinnenmoeders, wier zoon hij is gebleven. Toen hij terugkwam was het eigenlijk duidelijk, dat hij Surinamer was geworden in die 32 jaar, een witte weliswaar, maar toch gekleurd. Of hij hier in Nijmegen zijn beste tijd heeft gehad, wie zal het zeggen. Maar wij hebben wel van hem geleerd, juist in deze parochie,

Het bestuur is blij met het besluit van mgr. Hurkmans om per 1 augustus Cyrus van Vught, de pastoor van de Maria Geboorteparochie, te benoemen als waarnemend pastoor van onze parochie. Eind augustus gaan hij en het bestuur om de tafel om te praten over de toekomst. Wij heten hem van harte welkom!

die met zo verschillend gekleurde vogels veel bewegingsruimte nodig heeft. Hij liet iedereen alle vrijheid, respecteerde oprecht alle meningen en dacht nooit in termen van gelijk hebben en ongelijk hebben. Joop is – en ik zeg dat met groot respect – een aparte vogel in Gods paradijs, met rare veren en een apart accent in zijn stem. Misschien was dat wel de bedoeling toen hij naar de Antonius werd geroepen. Want hier zeggen we dat we juist zó willen zijn: een huis van God als huis van de buurt, met mensen van allerlei pluimage. Dan is het toch ook goed voor ons geweest, dat onze pastoor de meest vreemde vogel is, een Surinaamse Witte, die ons er steeds aan herinnert, dat er mensen zijn die nog weer anders zijn dan wij allemaal samen.

Joop het ga je goed! Vaar wel, en kom vaak terug in ons midden.



## Een lintje voor Peter

Op zondag 3 juli kreeg Peter Roumen uit handen van Joop Vernooij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice opgespeld. Wij kennen Peter als een van onze vaste acolieten, al meer dan 45 jaar. Maar hij zet zich ook al tientallen jaren in voor de Vierdaagsemis. Aanvankelijk werd deze mis in onze kerk gehouden, maar wegens de grote belangstelling is men uitgeweken naar de Stevenskerk. Peter bleef echter de Vierdaagsemis trouw en heeft zich al die tijd met hart en ziel ingezet voor deze viering. Dit jaar doet hij dat voor de laatste keer. Voor het organiserend comité reden om deze prettige collega en rots in de branding te eren. En wij sluiten ons daar graag bij aan!



## Rommelmarkt

Op zaterdag 3 september is het weer rommelmarkt! U kunt uw bruikbare spullen inbrengen op 27 augustus 10.00-15.00u en 31 augustus 16.00-19.00u. We nemen geen computers, tuinmeubilair, elektrische apparaten (tenzij u zeker weet dat ze goed werken), witgoed en groot meubilair aan.

De opbrengst wordt verdeeld over enerzijds onze eigen parochie en anderzijds Stichting Gast en Stichting Kruispunt. Helpende handen zijn altijd welkom! Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij Anneke Leisink of Clara ter Berg. We zien u graag op 3 september!

## Antonius van Padua

Groesbeekseweg 96  
6524 DJ Nijmegen  
Tel. 024 - 3222388  
ING: 940356  
ABN-AMRO: 418667160  
www.avpnijmegen.nl

### Coördinatoren

Ans Asberg  
Clara ter Berg  
Tel. 024 - 3222388

## Agenda

- Zo 10 juli, 10.00u  
Voorganger: Albert Meijer  
m.m.v. het Kleinkoor.
- Zo 17 juli, 10.00u  
Voorganger: Kees Megens  
m.m.v. de cantor.
- Zo 24 juli, 10.00u  
Voorganger: Dick Akerboom  
m.m.v. het Kleinkoor.
- Zo 31 juli, 10.00u  
Voorganger: Jan Zuiker  
m.m.v. de cantor.
- Zo 7 augustus, 10.00u  
Voorganger nog onbekend
- Zo 14 augustus, 10.00u  
Voorganger nog onbekend
- Zo 21 augustus, 10.00u  
Voorganger nog onbekend
- Zo 28 augustus, 10.00u  
Voorganger nog onbekend
- Zo 4 september, 10.00u  
Voorganger nog onbekend

Meditatieve vieringen:  
20 juli, 3 en 17 augustus en  
7 september, 19.30u

## Vrijwilligersdag

Op zondag 28 augustus vindt de jaarlijkse vrijwilligersdag plaats. Een aparte uitnodiging volgt.

## Colofon

Parochieblad van de Antonius van Paduaparochie in Nijmegen-Oost. Verschijnt 7 á 8 keer per jaar. Oplage: 550 exemplaren.

### Redactie

Noortje ter Berg  
Jeanine van Weert  
Mail: [parochieblad@avpnijmegen.nl](mailto:parochieblad@avpnijmegen.nl)

### Volgend nummer

Kopij inleveren vóór: 20 augustus  
Verschijningsdatum: 2 september

## Antonius vakantiepuzzel



### Horizontaal

2. Vaste rubriek in dit blad
5. Nederlandse paus
6. Zingen is dubbel...
7. Deze priester gaat dit jaar met pensioen
9. Gregoriaans gezang
11. Achternaam ontwerper ramen priesterkoor
13. Van deze martelaar is een relikwie in het altaar gemetseld
14. Werd in 1935 voltooid.
15. Boek waar je persoonlijke voorbeden in kunt schrijven
17. Markt waar het ieder jaar

een gezellige bende is  
18. Mis op Kerstavond

### Vertikaal

1. Pastoor van 1980 tot en met 1984
3. Misgewaad
4. Architect van onze kerk
5. Bijnaam voor parochianen
7. Orgelbouwer
8. Antonius van Padua: Huis van God, huis voor de .....
10. Aantal engelenramen in de kerk
12. Ordebewaker
16. De kerk zonder ....